



Buitenleven

Het blad 'Buitenleven' van deze maand wijdt een groot artikel van wel 8 pagina's aan de winterbloeiers in de Jochumhof. Een mooie reclame voor onze tuin.

Het sneeuwklorkesweekend van 17-18 februari wordt er ook al in aangekondigd en daarom hopen we nu dat dit artikel weer nieuwe bezoekers naar Steyl zal brengen.

Het ritselen van de wind door de bamboe brengt veel bezoekers tot rust. En bamboe is mooi in elk jaargetijde. Wintergroen en o zo prachtig als er regendruppeltjes op blijven hangen

Bamboe: vriend of vijand?

Als je de door ons ingehuurde kraanmachinist vraagt wat hij van bamboe vindt, dan schudt hij met zijn hoofd en zegt uit het diepst van zijn het: wát een r...zooi!

Omdat onze afrastering aan de Maashoek nu toch weg is, hebben we besloten om de bamboetuin eens flink aan te pakken. Na zo'n dertig jaar was het hier en daar wat wild

geworden en hadden een paar bamboesoorten, de soorten die uitlopers vormen (rhizomen) het gewaagd om over hun begrenzer heen te gaan groeien. En die uitlopers schoffel je echt niet zomaar weg. *We hebben ook bamboe die polvormige wortels hebben, dat zijn gemakkelijke soorten: die gaan niet woekeren.*

Maar die rhizomen: daar heeft de ingehuurde kraanmachinist twee dagen een gevecht mee geleverd en nu zijn grote aantallen vrijwilligers heftig aan het spitten om nieuwe begrenzers te kunnen plaatsen. En dan maar hopen dat we écht alle uitlopers, alle rhizomen, uit de bodem hebben gehaald. We zullen het gebiedje de eerste paar jaar grondig moeten blijven controleren.

En o ja: we hebben nog mooie en meterslange bamboestokken te koop voor een euro per stuk. Ze liggen bij het koetshuis tegen de schutting. Neem maar eens een kijkje.



Het heeft er wel eens mooier uit gezien



De ingang aan de Maashoek is een ware bouwput geworden. Er wordt heel hard gewerkt door de mensen van het Waterschap, maar als we niet hadden gezien wat het eindresultaat moet worden, dan hadden we heel vaak met ons hoofd geschud. Wat een werk! Wat een diepte! Eind 2024 zal de nieuwe, beweegbare waterkering zo'n beetje klaar zijn en krijgt de ingang Maashoek weer zijn oude gezicht terug. En wij weer onze rust.

Een nieuw adres voor de tuin

Omdat veel bezoekers niet weten dat de Jochumhof twee ingangen heeft en de parkeermogelijkheden aan de Maashoek beperkt zijn, hebben wij als tuin een eigen adres gekregen: Veerweg 1b, 5935 BK Steyl. Onze hoofdingang is vanaf nu de ingang tegenover het Missiemuseum. Daar is ook veel meer parkeerplek.

De horeca, die los opereert van de tuin, behoudt haar eigen adres (Maashoek 2b).

Nieuwe vriendenpassen worden in januari bezorgd



De vrijwilligers vieren samen Kerst in het koetshuis

De botanische tuin draait nog steeds zonder subsidie en alle werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zorgen voor een mooie tuin waar mensen kunnen genieten van het erfgoed van pater Jochum.

Vergeet u niet de vriendenbijdrage ad 12,50 of 20 euro te storten? (zie ook mail)

Bankgegevens Jochumhof: NL41RABO0150503547

Wij wensen al onze vrienden en vriendinnen een groen en vredig 2024!



Veerweg 1b 5935 BK Steyl
mail tuin: jochumhof@gmail.com / website: www.jochumhof.com

mail horeca: info@jochumhof.nl

redactie nieuwsbrief: Ted van Meijel

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten